

Liturgie 21-4-24, aanvang 9.30 uur Bevestiging, herbevestiging en afscheid.

Voorganger: ds. G. Timmer

Organist: Daniël Bosma

Ouderling van dienst: Henk van Dijk

Beamerdienst: Simon Bosma en Jan Koonstra

Lied voor de dienst: NLB 216: 1, 2 en 3 Frysk

1. Dit is in moarntiid as oait de
earste.
't Liet fan 'e klyster makket God
grut.
Tank foar it sjongen, tank foar de
moarntiid,
beide ûntspringe nij oan it wurd.

2. Dauwe_oer de ierde, sinne fan
boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en
fruchten,
al wa't hjir omrint, moetet de Hear.

3. Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr't Eden lei.
Priizgje_yn 'e moarntiid God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

Welkom en mededelingen

Intochtspalm: Ps. 89: 1 en 2

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 195 'Ere zij de Vader ...'

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,

nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Zingen: NLB 967: 1, 4, 5 en 6 Frysk

1. Sinne fan gerjochtichheid,
bring ús tiid ta helderheid,
dat in elk it witte mei,
yn jo hûs is 't ljochtskynde.
Erbarmje jo!

4. Lit de doarren iepengean,
lit in elk jo wurd ferstean;
win elk folk mei stille macht
foar jo ryk, – ferdriuw de nacht.
Erbarmje jo!

5. Jou jo tsjanners, rûnom stjoerd,
leauwe_en leafde, krêft en moed;
dy't yn triennen siedde ha,
sis har 't feest fan risping ta
Erbarmje jo!

6. Toan ús sa jo hearlikheid
yn in tiid fan tsjusterheid,
dat in elk no en tenei
Jo fan herten tsjinje mei.
Erbarmje jo!

Gebed om de opening van Gods Woord

Kindermoment, zingen: 'We gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing

1 Samuel 16:1-13 (NBV)

Zingen: Lied: 23b: 1, 2 en 5

1. De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel,
Hij draagt m'als ik viel.

5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd.

Verkondiging

Zingen: lied 460: 1 en 4 Hemelhoog

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Refrein: 'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

4.O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein: 'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Bevestiging ambtsdragers

Afscheid van aftredende ambtsdragers

Zingen: NLB 675: 1 en 2

1.Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2.Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun dienst voortzetten

Zingen: Geloofsbelijdenis 344: 1, 2 en 3 Hemelhoog

1.Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2.Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik 'amen',
roep ik, God, uw glorie uit!

Presentatie van aantredende ambtsdragers

Vraag aan de gemeente

Gemeente, dit zijn uw nieuw bevestigde (en herbevestigde) ambtsdragers.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen steunen in hun ambt?
Belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in dienst van de Heer?

Antwoord: Ja, dat willen wij van harte.

Lied op de beamer: 'Groot is uw trouw ...' Kees Kraayenoord

Dank en voorbeden

Inzameling van de gaven en de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: NLB 624: 1, 2 en 5 'Hemelhoog

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luister
drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in 't duister
vindt het licht bij U alleen.

2. In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U neder boog.
Dan gaan wij hier zingend
voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons, Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Zegen

Zingen: NLB 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer.